



AAN DE BASIS

December 2021

Het stokje doorgeven

Dit is min of meer het thema van dit blad: een oproep om na te denken om het stokje door te geven. Wat kunnen wij nu doen om ervoor te zorgen dat het Christelijk onderwijs in België ook na ons in stand kan blijven?

Ik werk nu ruim 25 jaar als zendeling in België en ben daarover na gaan denken. Ik heb wat mensen op mogen leiden om de gemeentes of de jeugd op te leiden. Ik heb meegewerkt om leerkrachten voor het Protestantse Godsdienstonderwijs op te leiden en ik heb gemeentes op mogen bouwen, in de hoop dat ze het geloof vasthouden en doorgeven aan hun kinderen en aan de kinderen van hun kinderen en die weer



Jezus bidt dat ook in het geweldig mooie gebed dat u in Johannes 17 kunt lezen: *“Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven”*. In het Oude Testament vind je die gedachte terug in Deuteronomium 4:9. *“Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien. Houd het uw leven lang in gedachten en geef het door aan uw kinderen en kleinkinderen”*.

Daarom ben ik ook enthousiast geworden voor het project om de Scholen met de Bijbel in België een verzekerde toekomst te geven, doordat wij met z'n allen een kleine inspanning doen en een stukje verantwoordelijkheid opnemen om de Scholen met de Bijbel ook naar de toekomst bestaanszekerheid te geven, zodat ook de kinderen van onze kinderen en hun kinderen nog naar een Christelijke School kunnen gaan en daar opgeleid worden met het evangelie en de normen en waarden die eeuwigheidswaarde hebben. Als wij willen dat er ook na ons nog steeds Christelijk Onderwijs in België wordt gegeven, dan moeten we op zoek naar 7000 mensen die bereid zijn om een maandelijkse gift van 5 euro per maand te geven (of 60 euro per jaar), zodat er een structureel fonds komt waarbij elk jaar weer de kosten van de 10 scholen die er nu zijn, kunnen worden opgevangen en er zelfs mogelijkheid komt om op nog meer plaatsen in België zulke eilanden van hoop neer te zetten, die een gezonde voedingsbodem vormen voor onze toekomstige onderwijzers, directies, bestuurders, voorgangers, oudsten, diakenen, gemeenteleden, politici, of wat ze allemaal nog kunnen worden in de Naam van Jezus!

En om dat ook na ons door te laten gaan is het belangrijk dat we het stokje doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen en , zodat ook zij die verantwoordelijkheid van ons overnemen en zo helpen om het Christelijk onderwijs in België voort te laten bestaan.

Daar word ik enthousiast van, u ook?

Herman Spaargaren

Voorzitter Steunfonds Belgisch Christelijk Onderwijs

Bezoek aan de School met de Bijbel in Aarschot

De laatste keer dat ik bij de School met de Bijbel in Aarschot ben geweest, zaten ze nog in een Herenhuis en was Erik D'Joos directeur. Dat was zo'n 12 jaar geleden. Nu is het schooltje gevestigd in een voormalige kleuterschool net buiten het centrum van Aarschot. Het schooltje is verbouwd en aangepast, zodat er nu een kleuter- en lagere school inpassen en het is de bedoeling om volgend jaar met een afdeling voor buitengewoon onderwijs te beginnen.



Door de extra aanmeldingen en de nieuwe initiatieven werd het schooltje te klein. Omdat er geen geld is voor nieuwbouw, zijn een aantal van de beste, maar oude containerklassen van Lommel (zie elders in dit blad) overgebracht naar Aarschot, waardoor er weer drie lokalen en een administratieve ruimte bij zijn gekomen. Het overbrengen en aanpassen kostte nog steeds 60.000 euro, maar voor dat geld zou je nog niet één lokaal nieuw kunnen bouwen, dus voorlopig is dit de beste oplossing. De school groeit, er komen steeds meer aanmeldingen. Doordat de school in een wat jongere wijk staat, komen er ouders uit de omgeving kijken en vinden het een goede sfeer hebben en ook kleinere klassen spreken hen aan, omdat de leerlingen dan meer aandacht kunnen krijgen. Er zijn momenteel 70 leerlingen.

Zwannet Oostinga doet het verhaal, ze is een vrolijke praatster, oorspronkelijk uit Groningen en ze nodigt jullie allemaal van harte uit om de school eens te bezoeken. Vroeger kwam er nog weleens een bus met Nederlanders om naar de scholen te

kijken die ze ondersteunden en dat mag wat haar betreft weer gebeuren. Ook Frédéric Braekelaere, de voorzitter van het schoolbestuur, was aanwezig. Nadat hij eerst twee jaar secretaris is geweest, heeft hij nu het stokje overgenomen. Hij liet me weten dat ik hem nog les had gegeven op het Instituut voor Bijbelse vorming. De directeur van de school is Evelien Hakelbracht. Haar vader is een tijdje voorzitter van het schoolbestuur geweest. In het zorglokaal ontmoette ik Sara Boshard, die enkele jaren geleden de opleiding tot instructeur bij het Evangelisch Jeugdverbond bij mij heeft gevolgd. Bij klas 3-4 (groep 4-5 in Nederland) kwam ik Anja Meganck tegen, die de vrouw is van mijn collega-voorganger Jasper. Ook Lise zit in haar groep, de dochter van een andere collega, waarmee ik samen met haar broers, deze zomer ben gaan zeilen op de Kaag. Leuk om zo onverwacht al die bekenden tegen te komen en te zien hoe enthousiast ze zijn over hun schooltje. Het zou mooi zijn als we ze ook in de toekomst nog zouden kunnen ondersteunen.

Helpt u mee?

Herman Spaargaren



Interview met Luc Andries

oud-leerling van de 'School met de Bijbel' in Mechelen



1 september 1955.

Mijn eerste schooldag op de school met de Bijbel in Mechelen. Het "schooltje" in de volksmond, slechts 58 leerlingen, en 3 leerkrachten, de directeur René Bohets inbegrepen, die eveneens in leerjaar 3, 4, 5 en 6 les gaf. Een huzarenstuk als je het mij vraagt.

Maar tegelijk lesgeven aan 4 leerjaren doet misschien wel de wenkbrauwen fronsen. Wat met de kwaliteit van dergelijk onderwijs ??? ...

We gingen na onze lagere school vlotjes verder naar de gewone middelbare school. Met meer dan voldoende kennis in ons rugzakje, een Bijbel, Gods Woord in de hand en in het hart. Een sterke basis voor ons verdere leven. Net als ik maakten talrijke oud-leerlingen een mooie carrière en gaan door het leven met Jezus Christus als persoonlijke verlosser en zaligmaker.

Vandaag anno 2021 hebben mijn kleinkinderen het voorrecht om naar het schooltje te gaan, dat ondertussen een school is geworden, de WEGwijzer, met 200 leerlingen. Maar nog steeds een gemoedelijke school, waar de blijde boodschap, Gods woord nog steeds dag na dag gebracht wordt. Een fantastische school, onder leiding van een meer dan fulltime directeur Bruno Gijssels, met een team van gemotiveerde christen leerkrachten en medewerkers die op hun beurt hun liefde voor God doorgeven aan hun leerlingen.

Tot slot. Mijn grootvader stond in 1932 mee aan de wieg van deze school in Mechelen. De opstart werd mogelijk gemaakt dankzij de gulle steun vanuit Nederland. Mijn vader was één van de 14 eerste leerlingen. Mijn kleinkinderen zijn nu de 4de generatie op deze school. Wat een Zegen. Vandaag heb ik het voorrecht om al meer dan 22 jaar in het bestuur actief te zijn, waarvan de laatste 14 jaar als voorzitter. Op die manier werk ik mee aan Gods gemeente, van generatie op generatie, in afwachting van Zijn komst.



School met de Bijbel Mechelen

Eerste helft 20^{ste} eeuw



Rozegeur en maneschijn?

Update over de bouw in Lommel door *Joris Van der Flaas*

Wat schrijf je als het niet allemaal precies loopt zoals je gehoopt en gewent had? Of als niet de bouw, maar het bouwteam als een kaartenhuisje in elkaar dreigt te vallen, ondanks een geweldig mooie prestatie!?

Aan de ene kant ben je ontzettend blij dat je met een team van vrijwilligers zo'n prachtig resultaat hebt kunnen verwezenlijken, aan de andere kant denk je waarom zoveel strijd en waarom niet gewoon een "easy-peasy homerun" tot aan het lintjes knippen? Wil God ons misschien duidelijk maken dat Hij het huis bouwt en dat we zonder Hem maar wat stenen op een hoop stapelen?

Waar mensen samen werken, komen mensen elkaar tegen. En waar mensen elkaar tegenkomen... daar worden mensen geschaafd. En vraag het maar aan de kinderen die al onderuit gegaan zijn op de nieuwe speelplaats... schaven doet pijn. De vraag is dan, leren we eruit en komen we er sterker, wijzer, standvastiger en beter uit of gooien we de handdoek in de ring? En als we de handdoek in de ring gooien, is het dan omdat God ons ergens anders nodig heeft of is het omdat we het moeilijk vinden om geschaafd te worden?

Het schoolgebouw is zo goed als klaar, de buiten-aanleg in volle uitvoering. Er wordt druk gegraven, getegeld, geboord en gesjouwd. Langzaam wordt duidelijk hoe het een prachtig geheel gaat worden. De overgang van 40 oude containers naar een spiksplinternieuwe bouw geeft ruimte voor levendigheid, creativiteit en vernieuwing. Leerkrachten en leerlingen hebben er zin in. Er is een gezonde appetijt naar goede voeding voor het brein, maar ook voor het hart en de ziel. En dat is waar het om draait: Jezus die ons mag vervullen en Koning mag zijn!



Eerlijkheidshalve, gaandeweg durfden we dit doel al eens uit het oog te verliezen. Misschien omdat de weg er naartoe soms lang was of omdat zoveel details prior werden. Gelukkig hebben we een Vader in de hemel die Zijn focus altijd juist legt en het beste met ons voor heeft. Die mensen op ons pad brengt die ons snoeien en die ons ééns, door Zijn Zoon Jezus, met open armen zal ontvangen. Ondertussen trachten we hier op aarde onze talenten te verdubbelen en een goede en betrouwbare dienaar en vriend voor Hem te zijn.

Hebr. 12:2 Daarbij moeten we alleen op Jezus letten, want Hij is onze Leider. Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in het geloof.

Ons besluit: we waren allen moe, maar voldaan! Hij heeft ons verkwikt. We zien verwachtingsvol uit wat Hij door en in de school zal doen!

We willen iedereen van harte bedanken die de bouw van 'Den Akker' mee mogelijk heeft gemaakt. Niet alleen nu, maar ook de voorafgaande 27 jaren. Dank aan alle visionairs, pioniers en trekkers, aan alle ploegers, zweters, en volhouders. Dank voor alle financiële middelen en al het gebed dat we mochten ontvangen. Zonder jullie was dit alles nog steeds een droom.



Bezoek aan School met de Bijbel 'Den Akker' Lommel

De school in Lommel heeft net een nieuw gebouw dat vooral in de buitenomgeving nog afgewerkt moet worden. Van de containerklassen waarin ze 27 jaar verbleven hebt u elders gelezen dat er een aantal naar Aarschot zijn gegaan, om daar weer dienst te doen als 'nieuwe' lokalen. Lommel is blij om ze te verlaten, Aarschot is blij om er in te trekken.



Ik maakte kennis met Erik Leen van de bouw-commissie. Hij houdt als vrijwilliger het hele bouwproces in de gaten. Zonder deze vrijwilligers zou het bouwproces zonder toezicht verlopen en zou je pas bij de oplevering met de meest onaangename verrassingen geconfronteerd worden, maar nu kan Erik de zaken tijdig ter sprake brengen en de bouw voorspoediger laten verlopen. Uit eigen zak heeft hij hekken aangeschaft om de kinderen veilig binnen het afgewerkte deel van het plein en de toegangsweg te houden en de anderen juist buiten.



Inge Symons, is de waarnemend directrice.

Zij vervangt Jelle Ketelbuters, die in ziekteverlof is. Inge is een dochter van Martin Symons; hij is een tijdje voorzitter van het schoolbestuur geweest. Inge kende ik van het project Friss.be, een gospelgroep voor kinderen. Ze is in België bekend om haar gebedsinitiatieven met 'Sofa&zo, 't Huis van gebed'. Ze wordt halftime betaald om een fulltime job te doen. De andere helft gaat naar Marieke Verberkmoes die daar als financieel en logistiek coördinator ook een hele week werkt. Het werken in en met de school met de Bijbel vraagt om veel enthousiasme en inzet en dat tonen de mensen die ik hier ontmoet ook. Hoewel deze school veel energie in haar eigen noden moet steken, is ze ook solidair met de school in Brussel, die midden tussen de armoede en hulpbehoevenden zit. Zij doen mee aan de inzameling van kleding voor deze mensen onder de naam 'Recykleren'. Marieke had op haar kantoor al heel wat zakken met kleding staan voor dit project.

Van deze school hebt u in het vorige blad kunnen lezen dat ze ook op zoek zijn naar ondersteuning voor 700.000 euro, omdat ze met een nieuw gebouw bezig zijn.

Er zitten 140 leerlingen op de school in Lommel. Het bouwen van de nieuwe school, vlak naast de oude containerlokalen was geen onverdeeld succes. Lawaai en stof gedurende een heel jaar putte de

mensen uit en maakte het lesgeven zeer moeizaam. Hopelijk is alles klaar in december, wanneer al de werken om de school heen klaar zijn, zodat de rust kan weerkeren en ze de school officieel kunnen openen. Ik zeg al de werken, maar een deel van het schoolterrein zal niet afgemaakt worden, omdat daar eerst weer financiën voor binnen moeten komen. De bouw kost 3 miljoen euro, waarvan de school zelf 700.000 voor z'n rekening moet nemen. Alleen al het onderhoud van de school kost 11.000 euro en omdat dit bedrag te groot is om door de kleine supporterskring bijeengebracht te worden, wordt dit geleend bij de bank en moeten rente en aflossing uit de werkingsmiddelen worden betaald, waardoor men voor de werking ook weer jarenlang heel zuinig moet doen om rond te komen. Ook aan dit project hebben we 20.000 euro bij kunnen dragen, maar het zou mooi zijn als we meer konden doen, zodat de scholen normaal kunnen functioneren en niet altijd belemmerd worden, door de hoge leningslast. Doet u mee en helpt u ook anderen enthousiast te maken om dit werk te steunen?

Herman Spaargaren



Het vorige blad kunt u nog downloaden op:
<https://www.steunfondsbelgischchristelijkonderwijs.nl/index.php/onze-scholen.html>

Van harte aanbevolen



Toen ik met mijn gezin in 1980 naar Genk verhuisde, waren mijn vrouw en ik heel dankbaar dat we onze kinderen 6 uur per dag mochten onderbrengen in de "School met de Bijbel". Het is geweldig dat er in de klas verteld wordt uit de Bijbel, maar het is veel meer waarvoor we dankbaar zijn. De schoolboeken zijn immers afgestemd op de eer van God. Dat wat men leert, heeft als basis-houding de eer aan de Eeuwige die de Schepper van hemel en aarde is. Het zijn ook de leerkrachten, die samen God eren en de waarden van Christus overdragen. Het oplossen van problemen die overal aanwezig zijn, worden aangereikt vanuit de unieke waarden van vergeving en verzoening. Relaties worden gebouwd vanuit het fundament de Bijbel.

Geweldig is ook dat de school zo een verlengstuk wordt van de opvoeding die je als ouders zo graag wilt, maar waarin je zoveel te kort schiet. Wanneer je op school over je kind wil spreken met een leerkracht, is daar hetzelfde denkkader bij de gedachtenwisseling. Tevens is er boven al die zegeningen het gezamenlijke gebed. Al die zaken zijn nodig want de problemen, die in andere scholen zijn, zijn ook in de scholen met de Bijbel aanwezig. De oplossingen worden echter in de verbondenheid met God gezocht.

Heel bijzonder is ook dat een korps van leerkrachten gevormd wordt uit de kleine christelijke gemeenschap in België. Velen vinden dan ook nuttig en opbouwend werk. Ook is het bijzonder dat de kerken en de scholen geestelijk aan elkaar verbonden zijn. Veel leerkrachten die professioneel bezig zijn op school, zetten hun krachten in in de kerken en kampen waar hun hulp welkom is. Daarom is een investering in de "School met de Bijbel" een zeer goede investering. Hiermee dient men het hele spectrum van Gods werk in België.

Wout van Wijngaarden



Reeds jaren ervaar ik een liefde voor Gods werk in België. Regelmatig heb ik mogen spreken op Landdagen, zoals de Bijbeldag en Familiedagen in Antwerpen en Gent. Ook herinner ik mij de studiedagen met de leiders van de kleine gemeenten. De ontmoetingen met de Christenen bemoedigde mij dan ook zeer. Geweldig als we uit Nederland mee kunnen helpen om te bouwen. Eén van de strategische plaatsen is het werk met de "Scholen met de Bijbel" Van harte wil ik dit aanbevelen. Overdenk biddend hoe u betrokken mag zijn.

Henk Binnendijk.



Het stokje doorgeven!

Wilt u uw best doen om het stokje door te geven aan uw kinderen en kleinkinderen? Als onze oude giftengevers overlijden, krijgen we soms nog een legaat, waar we natuurlijk heel blij mee zijn, maar wilt u overwegen of u aan uw kinderen of kleinkinderen kunt vragen of zij mee willen doen aan de actie van de 5 euro per maand (of 60 per jaar)? Op die manier blijft u ons toch voortdurend steunen, ondanks dat u er niet meer bent, omdat u het stokje aan de volgende loper(s) hebt doorgegeven. Met deze kleine inspanning bent u van grote betekenis voor het voortbestaan van de Scholen met de Bijbel in België.



Voor onze kinderen en de kinderen van hun kinderen en hun kinderen en

*Als wij willen dat de
Scholen met de Bijbel
er in de toekomst ook nog zijn,
moeten we hen structureel steunen.*

**Wij zoeken 7000 Christenen
die met 5 euro per maand
(of 60 euro per jaar) het
Protestants Christelijk Onderwijs (PCO)
willen steunen.**

Helpt u mee

deze scholen in stand te houden en uit te breiden?

*Geld is belangrijk voor het voortbestaan van de Scholen met de Bijbel,
maar zonder christelijke
leerkrachten, directie of besturen, zou dit allemaal geen waarde hebben.*

*Als wij de christelijke opvoeding van onze kinderen belangrijk vinden,
is het dus belangrijk dat er ook mensen zijn die zich laten opleiden of zich beschikbaar
stellen voor de genoemde functies of voor een andere taak als vrijwilliger in de scholen.*

Ik maak een periodieke gift over van

- 5 euro per maand of
- 60 euro per jaar) naar:

BE29 7383 0331 3564 t.n.v. IPCO

Mail uw persoonlijke gegevens,
zoals uw naam adres,
e-mail en rekeningnummer naar:
info@ipco.be

*Het geld is de makkelijkste en eerste oplossing, maar denkt u ook eens na over de men-
sen die nodig zijn en of God u hiervoor roept?*

*Herman Spaargaren
Voorzitter Steunfonds Belgisch Christelijk Onderwijs*



Kostenbesparing

Wilt u ons helpen om kosten te besparen,
door ons e-mailadressen door te geven,
zodat we u dit blaadje niet per post hoeven te versturen?

U kunt de gegevens sturen naar:
info@ipco.be



Colofon

Voor giften:

Rekeningnummer:
BE29 7383 0331 3564 t.n.v. IPCO

Het bestuur van SSBG

Voorzitter: H. Spaargaren
Secretaris: B. Pellikaan
Penningmeester: J. Stolk
Bestuursleden: E. Wijsman, J. Houtman



Herman

Bas

Han



Els

Jan

Opmaak:

Adrie Spaargaren

Indien

- * u dit blaadje digitaal wenst te ontvangen,
 - * niet meer wilt ontvangen,
 - * een adreswijziging wilt doorgeven
- geef dit dan door aan :
nicole.meekers@ipco.be

Postadres

Lakenmakersstraat 158
2800 Mechelen

Voor meer informatie

raadpleeg onze website :

www.ipco.be

Periodieke schenking

Via periodieke giften is het mogelijk om het werk structureel te ondersteunen.

Legaat

Een legaat is een bedrag dat bij testament aan een persoon of instelling wordt toegekend. Dit geldbedrag ontvangt Stichting SSBG voordat de rest van uw erfenis wordt verdeeld. Bij een legaat aan een goed doel zijn de successierechten 0%. Een gebruikelijke formulering om een legaat in uw testament op te nemen is: 'Ik legateer aan de stichting SSBG, gevestigd te Ruurlo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41150427, een bedrag van €

Rekeningnummer:
(IBAN) NL45INGB0002712591
Stichting SSBG Ruurlo
RSIN: 816142014
(nodig voor belastingopgaven)

Erfstelling

U kunt Stichting SSBG ook als (mede-) erfgenaam opnemen in uw testament. Uw erfstelling komt dus geheel ten goede aan het in stand houden van de 'Scholen met de Bijbel' .



Comité van aanbeveling

Henk Binnendijk



Koen Celis



Johan Lukasse



Kees van Velzen



Wout van Wijngaarden

